



Kom jij ons helpen als vrijwilliger bij de overblijf? Tussen 12.00 en 13.00 uur ben jij super waardevol!

Onze overblijf draait volledig op vrijwilligers en dat wil De Poolster graag zo houden. Elk kind telt, en elk kind moet kunnen overblijven. Dat is waar de school voor staat!

Omdat steeds meer kinderen overblijven en we voor volgend schooljaar (2019 – 2020) nog niet voldoende overblijfvrijwilligers hebben, zijn we dringend op zoek naar extra hulp. Mensen die tijd hebben tussen 12.00 en 13.00 uur en die het vanzelfsprekend leuk vinden om met kinderen om te gaan.

Tijdens de overblijf wordt er met elkaar gegeten en gedronken en is er tijd om te spelen. Je verricht hand- en spandiensten om de kinderen te helpen waar nodig. Naast de praktische zorgtaken, draag je ook bij aan het verzorgen van een fijn, gezellig uurtje voor de kinderen. Waarin ze samen kunnen (buiten) spelen, bouwen, knutselen, kleuren, lezen,

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de overblijf tussen 12.00 uur en 13.00 uur. Je kunt zelf aangeven welke dag of welke dagen je uitkomen.

Je ontvangt een vrijwilligersbijdrage én er wordt een cursus Jeugd EHBO aangeboden.

Wil jij je tijd waardevol inzetten en deel uitmaken van een gezellige groep? Mail dan je gegevens naar overblijf@depoolster.nl of bel met de school (010) 5115598. Linda van Lobberegt of Jolanda Kerkvliet, van het overblijfteam, zal contact met je opnemen voor een gesprek en een rondleiding. Kijk gerust alvast rond op de website om de sfeer van de school te proeven.

Wij zijn super blij met je hulp! En de kinderen ook 😊

Namens het overblijfteam,

Linda van Lobberegt
Jolanda Kerkvliet